

Betekenis: zie pagina 2!

Cheque



€ 1.409,06

## **Toelichting door Jeannette vd Vegt uit Hoonhorst (maakster van de afbeelding)**

Op de lampion staat Geluk in het Chinees. In de andere ronde cirkels (of terwijl euro munten) staan tekens of woorden die verbinding hebben met geluk.

Links boven: teken 'shou' wat lang leven betekent. Het is één van de drie Chinese symbolen voor een lang en gelukkig leven of voor onsterfelijkheid.

Rechts onder: is een oeroud 'zonne'-teken met dezelfde betekenis als hierboven.

Links midden boven: Happiness

Rechts midden beneden: Love

Rechts midden onder: dit is een dubbel geluks teken wat vaak op bruiloften wordt gegeven aan het bruidspaar.

Links midden onder: Bamboe

Rechts boven: de draak

Links onder: Yin en Yang, licht en donker; goed en kwaad; positief en negatief; eb en vloed; mannelijk en vrouwelijk; evenwicht; leven en dood.

Zoals ik de tekening zie is deze van binnenuit naar buiten op gezet, eerst de actie om zoveel mogelijk bonnen voor een lampion te verkopen om zo geld te verzamelen, zodat er, de gele rand als een zonneschijn voor die kinderen kan gaan schijnen..

De blauwe rand zie ik als een begrenzing voor de kinderen in te tehuizen, maar met behulp van o.a. deze actie kunnen er voorzichtig bouwstenen gelegd worden voor de toekomst (groene rand).

De rode rand voor vertrouwen naar de toekomst om stapsgewijs de kinderen te helpen naar een fijner toekomst.

De buitenste blauwe rand was voor mij eerst een groot muntstuk voor al het geld dat is opgehaald, maar laatst zei iemand dat lijkt wel symbolisch de chinese muur.... vind ik ook goed...

De bloemen rondom zijn de liefde volle mensen die deze kinderen helpen in wat voor een vorm dan ook.....

Laat verder lekker jullie eigen fantasie gaan.....

Groetjes Jeanette